

20.74x18.75	1/2	עמוד 1	ממון - ידיעות אחרונות	27/12/2016	56532852-6
י הרצליה פרופ' רפי מלניקמכון אהרן למדיניות כלכלי - 84260					

# הגורם לחוסר היעילות של המשק: הממשלה

מחקר חדש ופורץ דרך חושף את הסיבות לפער העצום בפיריון העבודה בין ישראל למדינות המערב • המסקנות: ממשלת ישראל משקיעה פחות מדי בתשתיות המשק, החברה והתחבורה ומכבידה על היזמים בהוראות, בחקיקה חפזה, ברפורמות מיותרות ובמדיניות מיסוי מעוותת

**סבר פלוצקר, עמ' 3**

56532851-5	27/12/2016	ידיעות אחרונות - ממוך	עמוד 3	2/2	25.41x33.66
י הרצליה פרופ' רפי מלניקמכון אהרן למדיניות כלכלי - 84260					

**חדשות רחוקים מהמדינות המפותחות**

# מחקר: הפריז הנמוך בארץ - בגלל הממשלה

לדברי החוקרים ממכון אהרון, הממשלה מעמיסה בביורוקרטיה על עסקים וממעטת להשקיע בתשתיות ובשירותים ציבוריים



**סבר פלוצקר**

פריז הייצור בארץ נמוך ב-40% מהפריז במדינות מפותחות שישאל שואפת להידמות לה, כשהאשמה העיקרית בכך היא הממשלה. כך עולה ממחקר פורץ דרך שנערך במכון אהרון למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי על ידי פרופ' רפי מלניק ואביחי ליפשיץ. הפריז הנמוך נובע אך ורק מהרמה הנמוכה של מלאי ההון העומד לרשות העובד - הון עסקי, השכלתי ובמיוחד ממשלתי-ציבורי.

מהמחקר שהוצג אתמול במפגש כלכלנים במכון אהרון, עולה כי התוצר לשעת עבודה (פריז) בישראל הוא 34.6 דולר לעומת 56.3 דולר בממוצע ב"מדינות סמן" הדומות לישראל: אוסטרליה, אירלנד, דנמרק, פינלנד, שוודיה והולנד. הפער העצום הזה, הנמדד בדולרים מותאמים לכוח קנייה, נובע מהרמה הנמוכה מאוד של מלאי ההון לעובד ולשעת עבודה בישראל בהשוואה לאותה קבוצת מדינות מערב אירופה לא-גדולות: מלאי ההון לשעת עבודה בישראל הוא 37.5 דולר בלבד, לעומת 107 דולר במדינות הסמן הממוכרות. המונח מלאי הון לשעת עבודה מלמד כמה מכונות, ציוד וטכנולוגיה - בשווי בדולרים - עומדים לרשות עובד ישראלי, בהתאמה לשעות עבודתו (ראו מסגרת).

**"עלות גבוהה לעסקים"**

כמחצית מהפרש העצום הזה מוסברת על ידי הרמה הנמוכה של השקעות עסקיות, פועל יוצא מ"העלות הגבוהה של עשיית עסקים בישראל". העלות הכבדה של עשיית עסקים בארץ נגרמת בחלקה ממס החברות הגבוה והסיכון הגיאופוליטי של ישראל, אך ברובה המכריע זו תוצאה של העומס הביורוקרטי-רגולטורי מצד הממשלה, עומס שהתעצם בשנים האחרונות. החוקרים ממליצים "לפעול להורדת הנטל המהווה חסם כניסה ליוזמים ומס על פעילות עסקית". מחסור במלאי הון טכנולוגי-עסקי מורגש במיוחד בענפי השירותים הפרטיים והציבוריים ובתעשיות מסורתיות. ההמצאה היא לעודד מו"פ בענפי השירותים ובתעשייה המסורתית.

גורם נוסף המסביר כרבע מהפריז בפריז הן השקעות ממשלתיות נמוכות בתשתיות. מלאי ההון הציבורי בארץ - תשתיות תחבורה, בריאות, חינוך, טכנולוגיה ועוד - הוא הנמוך ביותר, ביחס לתוצה, מכל מדינות OECD המפותחות. רמת ההון הציבורי לנפש קטנה אצלנו ב-74% מארה"ב וב-58% מממוצע "מדינות הסמן", כותבים מלניק וליפשיץ. בשנים האחרונות ירד פריז הייצור בבריאות, חינוך, רווחה ושירותים ציבוריים אחרים, עקב מיעוט השקעה ממשלתית. עורכי המחקר ממליצים על הגדלה מאסיבית



צויעת של מסיימי תיכון שאינם זכאים לבגרות. בתמונה כוללת, אמר ל"ידיעות אחרונות" פרופ' מלניק, מצביע המחקר על הגורם העיקרי לפיגור הקשה בפריז הייצור בישראל: הממשלה. זו משקיעה הרבה פחות מדי בתשתיות המשק, החברה והתחבורה, מכבידה על היוזמים בהוראות מרובות, חקיקה חפזה, רפורמות מיותרות ומדיניות מיסוי מעוותת שמפקירות את העובדים שאינם בעלי השכלה טכנולוגית גבוהה. הכלכלן והאסטרטג ד"ר זאב רותם: "המחקר מוכיח ש-90% מהבעיות של המשק לא קשורות לסוגיות שמעסיקות את האוצר והממשלה".  
splocke@yediote.co.il

**מה זה מלאי הון לשעת עבודה**

כמות המכונות, הציוד והטכנולוגיה - בשווי בדולרים - שיש לעובד בישראל, מותאם לשעות עבודתו. למשל: מי שעובד עם מחשבים ישנים, מלאי ההון היצרני שלו נמוך. מי שיש לו מערכות מתקדמות מייצר יותר בשעה ומלאי ההון שלו גבוה.

של השקעות הממשלה בתחבורה ציבורית, במי ערכי בריאות וחינוך, במערכות תקשורת, ובקיי דומי טכנולוגיה. דרושה, לדעתם, לפחות הכפלה של ההשקעה הממשלתית בתחומים הללו. ישראל גם מפגרת משמעותית מול המערב ברמת ההון האנושי, כלומר ההשכלה, המיומנות והכשירות המקצועית של האוכלוסייה. המיומנות והידע הבסיסי של הישראלים נמוכים ב-7% עד 22% (תלוי בשיטת המדידה) מהממוצע של "מדינות הסמן". "בישראל", נכתב, "קיים זמן רב מחסור בהשקעה בהון אנושי של לפחות מחצית מהאוכלוסייה, בהשוואה ל-OECD". הם ממליצים לקדם את ההשכלה הטכנולוגית-מק